



ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Αριθμ. Πρωτ. 84/2023

Αρχιεπισκοπική ἐγκύκλιος γιὰ τὸ Ἅγιο Πάσχα.

16 Ἀπριλίου 2023

Πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τοὺς Ἐντιμολογιωτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ μέλη τῆς Ἡγεσίας τῶν 100, τὰ Ἡμερήσια καὶ Ἀπογευματινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴ Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὄργανώσεις καὶ ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

«Τίς ἀποκλίσει ἡμῖν τὸν λίθον;» (Μάρκον 16:3).

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές ἐν Κυρίῳ ἀναστάντι,

Φθάσαμε στὸ μυστήριο τῶν μυστηρίων καὶ πλησιάζουμε μὲ παρρησία στὸ μνημεῖο μαζί μὲ τὶς μυροφόρες. Καὶ διερωτώμαστε μαζί τους: «Τίς ἀποκλίσει ἡμῖν τὸν λίθον;» Οἱ φύλακες ἐξαφανίσθηκαν, ὁ κῆπος εἶναι ἄδειος καὶ ἐμεῖς προσφέρουμε μῦρο καὶ ἀρώματα γιὰ νὰ ἀλείψουμε τὸν πολυτίμητο νεκρό. Ἀλλὰ αὐτὸς εἶναι ὁ Ἕνας ὁ ἥδη κεχρισμένος, ὁ Χριστός, καὶ δὲν ἔχει τὴν ἀνάγκη τῆς δικῆς μας προσφορᾶς! Δὲν χρειάζεται κὰν νὰ μετακινηθεῖ ὁ λίθος γιὰ νὰ βγεῖ ἀπὸ τὸν τάφο. Ὅμως ὁ ἄγγελος ἐκεῖνη τὴν ἡμέρα εἶπε στὶς γυναῖκες ποὺ ἔφθασαν στὸ μνημεῖο: «Οὐκ ἔστιν ὧδε ἀλλ' ἠγέρθη!» Τότε γιὰ τὴν μετακινήθηκε ὁ μέγας λίθος;

Ἀγαπητοὶ μου χριστιανοί, στὰ γεγονότα τῆς ἀναστάσεως ὁ λίθος μετακινήθηκε ὄχι γιὰ τὸν ἀναστάντα Κύριο ἀλλὰ γιὰ ἐμᾶς, γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ συναναστηθοῦμε κι ἐμεῖς μαζί του. Ὁ τάφος ἀνοιξε γιὰ νὰ εἰσέλθουμε σὲ αὐτὸν θάπτοντας τὸν ἄνθρωπο τῆς ἁμαρτίας καὶ τοῦ ἐγωῖσμοῦ. Καὶ ἂς ψάλλουμε μαζί μὲ τὸν ψαλμωδὸ στὴν πασχαλινὴ



Λειτουργία: «Χθές συνεθαιπτόμην σοι, Χριστέ, συνεγείρομαι σήμερον ἀναστάντι σοι» (Κανόνας τῆς Ἀναστάσεως, ᾠδή γ'). Ὁ τάφος εἶναι τὸ Θαβώρ τῆς μεταμορφώσεώς μας. Ὁ τάφος εἶναι τὸ κέντρο τῆς καρδιάς μας, ὅπου ἐκκληρώνεται τὸ ρητὸ τῆς νηπτικῆς σοφίας: «Ἄν πεθάνεις πρὶν πεθάνεις, δὲ θὰ πεθάνεις ὅταν πεθάνεις»!

Ἔτσι, λοιπόν, ἀγαπητοὶ μου ἀδελφοί, ἄς μὴ ἀναρωτηθοῦμε «Τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τὸν λίθον». Ἄς κάνουμε κάθε προσπάθεια γιὰ νὰ τὸν μετακινήσουμε μὲ τις δυνάμεις μας! Ὁ Θεὸς θὰ μᾶς βοηθήσει στὸν ἀγώνα αὐτόν! Καὶ νὰ εἴμαστε σίγουροι ὅτι στὸν τάφο θάβουμε τὸν κακὸ ἑαυτό μας, θάβουμε τὰ ἐγκόσμια, γιὰ νὰ ἀναγεννηθοῦμε μὲ τὴν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ! Ὁ λίθος εἶναι ἀσήκωτος ἐξαιτίας τῶν θλίψεων καὶ τῶν ἀμαρτιῶν μας, ἀλλὰ ὁ Θεὸς μᾶς συγχωρεῖ κατὰ πάντα καὶ μᾶς ζητᾷ νὰ πράξουμε τὸ ἴδιο γιὰ τοὺς συναθρώπους μας. Ἡ συγχώρηση εἶναι ἡ δύναμη ποὺ μετακινεῖ τὸν λίθο τῆς ἀμαρτίας καὶ στρώνει τὸ δρόμο τῆς ἀγάπης. Αὐτὴ ἐξάλλου εἶναι καὶ ἡ πραγματικὴ ἀνάσταση στὴ ζωὴ αὐτὴ, ποὺ ὀδηγεῖ στὴν αἰώνια ζωὴ. Ἄς ἀναστηθοῦν στὴν καρδιά μας ἡ ἀγάπη, ἡ συγχώρηση καὶ ἡ φιλανθρωπία γιὰ ὅλους, καὶ ἄς γίνουμε ἔτσι γνήσια τέκνα τῆς Ἀναστάσεως. Ἄς γίνει αὐτὸ τὸ Πάσχα γιὰ ὅλους μας τὸ μυστήριον τῶν μυστηρίων, ἡ πύλη πρὸς τὴν αἰώνια ζωὴ διὰ μέσῳ τοῦ ἀναστάντος Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Χριστὸς ἀνέστη!

† Ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος

† Ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος